



Dankbare herinnering aan

DE HEER

Daniël VAN OVERMEEREN

echtgenoot van Mevrouw Arlette CANS

geboren te Ronse op 22 augustus 1933
en er godvruchtig overleden op 29 januari 2007,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

*Lid van de Nationale Vereniging van de Invaliden van het Leger
Vereremerkt met verscheidene eervolle onderscheidingen N.V.I.L.*

Arlette CANS, *zijn echtgenote;*

Pascal † en Jacqueline † VAN OVERMEEREN-
VANCOPPENOLLE, *zijn zoon en schoondochter;*

Severine VAN OVERMEEREN, *zijn kleindochter en petekind;*

De families
VAN OVERMEEREN, PROVOST, CANS en DESMET,

danken u oprecht voor de blijken van medeleven.

Nu moet ik verder zonder jou.
Je stem zal ik nooit meer horen.
Nooit meer je armen om mij heen.
Ik voel mij hopeloos alleen.
Vergeten zal ik je nooit.
De mooiste herinnering zal zijn mijn leven met jou.
Met deze woorden draag ik je altijd in mijn hart.

Arlette

Voor parrain een verlossing.
Voor anderen en voor mij een groot verdriet.
Hij wilde wel vechten, maar de kracht was er niet.
Ik zal het nooit te weten komen
wat je mij nog wilde zeggen.
Dank u wel voor de goede zorgen
na het overlijden van mijn papa en mama.

Severine

